

H

iltje: "Ik zag er elke dag tegen op om naar school te gaan. Al een tijdje werd ik gepest door een groepje meiden. En hoewel er meer bij stonden, kwamen ze niet voor me op. Ze deden niets. Ik kan goed mee op het havo-vwo, dus ze pestten mij. Vooral omdat ik zonder veel moeite goede cijfers haal. Ik zou een nutteloos leven leiden, volgens hen. Hoewel ik wist dat het niet waar is, ging ik het toch bijna geloven.

Toen ik op een dag in de kantine weer werd gepest, kwam er een licht in mijn hoofd. Ik werd ook helemaal warm, nooit eerder heb ik me zo gevoeld. Ik hoorde een stem in mijn hoofd die zei: 'Negeer het gewoon en ga door.' Ik wist meteen dat het God was. Het was een heel bijzondere ervaring. Ik heb ook gelijk geluisterd en de pesters genegeerd. Vanaf dat moment besloot ik gewoon door te gaan met waar ik mee bezig was. En het pesten is gestopt. God heeft mij echt geholpen!

Hiltje (13)



Eerder reageerde ik vaak als ik werd gepest. Ik vroeg de pesters te stoppen en gaf aan dat ik de opmerkingen niet leuk vond. Maar het negeren heeft het pesten gestopt. Nu is er geen reactie meer, waardoor mij pesten niet meer aantrekkelijk is.

Hoewel ik dit verhaal nog nooit eerder aan iemand heb verteld, mag iedereen het weten. Voor ik ga slapen bid ik altijd. Ik heb God ook verteld over het pesten. Hij wist ervan. En ik geloof dat God mensen in moeilijke tijden helpt. Voor mij was dit echt een zware tijd.

De situatie heeft mijn geloof uiteindelijk niet veranderd. Maar misschien kan deze boodschap andere mensen bemoedigen. Ik zou best nog een keer zo'n ervaring willen meemaken, maar eigenlijk hoop ik dat het niet meer nodig is. Ik vind het heel mooi dat Hij dat voor mij heeft gedaan. Het voelt als een soort cadeau. Ik denk dat Hij dat aan meer mensen wil geven."